

Wijkberichten 26 augustus 2024

Eredienst zondag 1 sept. Aanvang 9.25 uur

Voorganger: Dhr. M. Lock

Eredienst zondag 8 sept. Startzondag Aanvang 11.00 uur

Voorganger : Wim Poot m.m.v. Zanggroep en diverse gemeenteleden.

Nu de zomervakantie weer ten einde loopt, gaan wij ook in de kerk weer nadenken over het nieuwe seizoen. Op zondag 8 september a.s. hebben wij dan ook onze Startzondag. De dienst begint dan om 11.00 uur. De voorbereiding is gedaan door een groepje gemeenteleden, we houden het dan ook 'onder ons'. □ □ Voorganger is de heer Wim Poot, de organist de heer Jan Blankers en de lector mw. Yvonne van Breederode. Ook de gebeden worden gedaan door enkele gemeenteleden. Het belooft een fijne dienst te worden! Na de dienst is er koffie met iets lekkers. En voor degenen die gezellig blijven eten hierna zijn er pannenkoeken, dat wil zeggen, er staan kookplaten en gereedschap om zelf je eigen pannenkoekjes te bakken. Geef je wel even van tevoren op bij Mary Poot, marypootcentrumwest@gmail.com, 06 – 207 323 72, dan weten we hoeveel ingrediënten we moeten kopen. Rond 14.00 uur kan iedereen weer zijns/haars weegs gaan. We hopen op lekker weer, dan kunnen we buiten genieten van de pannenkoeken en elkaar en zo een goede start maken met het nieuwe seizoen!

WWG-vergadering maandag 9 september 2024

Maandag 9 september a.s. is er weer een WWG-vergadering voor alle wijken in de Westwijk en de Zuidbuurt, onder leiding van Hannie Baauw en Wim Poot. De vergadering begint om 14.00 uur in de Rehobothkerk. Lenie de Boer – Keijzer

WWG-vergadering woensdag 11 september 2024

Op Woensdag 11 September is er Wijkwerkgroep vergadering van ,Indische buurt , Centrum en VOP .Deze is om 14.00 in de Rehobothkerk.

In Memoriam Mevr. Joke de Wit - Sparreboom

Op 13 augustus jl. is overleden Mevr. Joke de Wit – Sparreboom in de leeftijd van 95 jaar. Weduwe van Arie de Wit. Zij woonde al vele jaren met veel plezier in de Residence van de Wetering. Vroeger was zij een trouw gemeentelid van de Rehobothkerk en bezocht graag de bejaardensoos. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 20 augustus jl. op de begraafplaats Holy. We denken aan haar kinderen en kleinkinderen in dit verdriet.

Zwerven door de Westwijk



Ontferming – Iedereen kan pastor zijn

Het wordt steeds moeilijker voor de mensen in de Westwijk om hulp of ondersteuning te vinden voor hun vragen. Het wordt niet zo hard gezegd, maar het komt erop neer dat de mensen het zelf maar moeten uitzoeken. Steeds meer mensen krijgen problemen met werk, met relaties, met geld, met kinderen, met onderwijs. Het leven wordt steeds ingewikkelder voor de mensen. Intussen gaat het bombardement van de

reclame onverminderd door: 'Gij zult consumeren'. Als je het niet doorhebt word je elke dag opgejaagd om te consumeren. Het gebod om te consumeren neemt vooral bij kwetsbare mensen vaak de regie over hun leven over. Ze geloven heilig dat 'consumeren' geluk brengt. En dat is natuurlijk niet zo. 'Kunnen die mensen niet gewoon gaan werken?', hoor je nog weleens. Nee, dat kunnen die mensen niet zomaar. Want om te 'werken' moet je gelukkig zijn, rust aan je kop hebben en geen sores met je kinderen, met te weinig geld of herrie met de burens. En als je geen geluk hebt, kun je 'werken' vergeten. Bijna alle ondersteuning door maatschappelijk werkers is erop gericht om mensen 'weer aan het werk' te krijgen. Bij kinderen wordt dat er ook in gehamerd. 'Wat ga je later doen?', vragen de mensen vaak. In feite worden de mensen - die om wat voor reden ook buiten de boot vallen - opgejaagd om weer terug in de boot te klimmen waar ze zojuist uit gevallen zijn. Pastoraat is: je praat met mensen over de dingen die ze moeilijk vinden, over dingen die pijn doen, maar ook over dingen waar ze vreugde aan beleven. Pastoraat begint met de vraag: 'Hoe gaat het met je?'. En dan niet alleen die vraag stellen, maar ook blijven luisteren en dóórvragen. 'Hoe gaat het écht met je?'. En dan ook intussen die vraag aan jezelf stellen en daarover doorpraten met degene die tegenover je zit. Daar moet je in de kerk of gewoon op straat even de tijd voor nemen, je moet er voor gaan zitten of blijven staan, even de andere dingen opzij zetten. En dan luisteren, écht luisteren, niet alleen met je oren, maar vooral met je hart. Mensen denken weleens dat 'pastoraat' iets is voor de dominee. Nou, zet dat maar uit je hoofd. Iedereen kan pastoraal werk doen. Ik heb in Rotterdam-Centrum samengewerkt met mijn collega dominee Katinka Broos. Zij schrijft al heel lang stukjes voor de buurtkrant van het Oude Westen aldaar. Een aantal van die stukjes zijn gebundeld onder de titel 'Hoe gaat het met je'. En dat is precies de vraag waar alles om draait. Ik heb de voorkant van dat boekje bij dit artikel laten plaatsen. 'Hoe gaat het met je?' is voor mensen in de kring rond Jezus de vraag der vragen. Maar ook voor mensen die nog buiten die kring staan: de mensen op straat. Als je met een open hart en met open ogen door de Westwijk loopt en je ontmoet mensen, dan kun je gerust tussen neus en lippen door vragen: 'Hoe gaat het met jou?'. En als mensen je dan antwoord geven op die vraag, dan ben je bezig met wijkpastoraat. Zo simpel is het. En zo moeilijk. Want je vraagt dat niet zomaar aan een wildvreemde. Soms durf je het niet eens te vragen aan mensen die heel dichtbij je leven. En soms denk je: 'Vroeg iemand nou maar eens aan mij hoe het écht met me gaat!'. Ik kom mensen tegen in de geloofsgemeenschap die er onder gebukt gaan dat niemand aan hen vraagt hoe het echt gaat. Ik schrik daar wel van. Want iedereen kan pastor of wijkpastor zijn, als je dat wilt. Ik moet denken aan Jezus, de wijkpastor die langs dorpen en steden trekt met zijn leerlingen. Mattheus 9. Natuurlijk houdt hij korte preekjes in de synagogen en verkondigt hij het evangelie van het Koninkrijk en geneest hij ziekte en kwaal. In vers 36 lees je: 'Toen Hij de mensen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. 37 Dan zegt hij tot zijn discipelen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. 38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst''. Het gaat om 'ontferming': komt het verhaal van de ander écht bij je binnen? Word je daardoor 'bewogen', 'geraakt'? Kun je je verplaatsen in de toestand van een ander? Krijg je 'Hoe gaat het nou met je?' over je lippen? Dat 'verplaatsen' is niet alleen nodig in de kerk, maar ook in de wijk. En omdat er veel meer mensen in de wijk zijn dan in de kerk, is de oogst heeeeel groot. Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Afscheid

Het contract van onze pastor Bart Starreveld zou in principe tot 1 februari 2025 lopen, met vanaf 1 september a.s. de nadruk op het pastoraat van Centrum-West. Hij heeft hierover overlegd met ds. Hugo Habekotté, die ook pastoraat in onze wijk doet en besloten dit voor die laatste maanden niet meer op te pakken, maar nog wel door te gaan met zijn werk in de Westwijk. Dit betekent dat hij per 1 september afscheid neemt als pastor van Centrum-West. Het officiële afscheid zal tijdens de dienst van 29 september a.s. zijn, tegelijk met het afscheid en de bevestiging van de ambtsdragers. Deze dienst begint om 11.00 uur. Hartelijke groet, Wilma Kievit

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan

gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoonnummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.